

# Afrogarden - Hjälp till självhjälp på gräsrotsnivå i Malawi inom trädgårdsodling, utbildningsstöd och social omsorg

## Hej Afrogarden-vän

Sitter på planet till Sverige, fullkomligt slut och med sorg i hjärtat. Hur ska det gå för Malawi, för alla människor som förlorat allt de har?

Lördagen den 11 mars slog cyklonen Freddy till i södra Malawi. Det hade redan regnat mycket, för mycket. Phalombe-floden svämmade över 28 februari och byar i vårt område drabbades. Kollapsade hus och bortspolade åkrar. Det hade varnats för Freddy ordentligt, aktiviteter ställdes in och vi visste att Freddy var på väg. Men vi hade ingen aning om hur det skulle bli...

Nu förstår jag vad man läser om i tidningarna när katastrofer inträffar. Den slår till, det är vatten överallt, folk skriker, folk dör, men det bara fortsätter, blir värre, stormar och regnar mer och mer. I staden rasar träd, murar, elledningar, allt slutar att fungera. Hus rasar, människor hinner inte ut. Vatten forsar, griper tag i människor, de spolas bort.



Jag har varit i byarna (Mpsa Phalombe) och i stan (Blantyre) och till slut när det var som värst fastnade jag i stan. Alla vägar var oframkomliga med bortspolade broar och för mycket vatten. Bland de värst drabbade områdena är just Phalombe och Blantyre. Flest döda i Blantyre, men kanske mest förödelse i byarna. Överallt förfärligt, på olika sätt...



Afrogarden hade redan börjat samla in pengar på Facebook till de drabbade när Phalombe-floden svämmade över. Nu var det bara att fortsätta. Tinenenji som är från ett annat projekt i centrala Malawi har fått en telefon av mig för att hon ska kunna kommunicera med sin mamma. Nu blev hon vår reporter... Familjen som hon bor hos i byn Nakhwala har våra solcellsprodukter, så den lilla energi som de ger från dagsljus, trots regn, använde de till att ladda Tinenenjis telefon så att hon kunde rapportera till mig.

Efter några dagar öppnades en av de möjliga vägarna till byarna, men en lång, lång, omväg. Lyckligtvis var den enda öppna vägen förbi universitetet där Promise studerar, så han följde med mig. Skönt att inte köra ensam. Efter hand som vi körde blev det värre och värre. Vatten, lera, högar som berg med lera, allt bortspolat – katastrof ...

Väl framme i våra byar började människorna följa bilen, stannade ibland och hälsade, framme på centret stortjöt jag, där satt cirka hundra människor och väntade på mig. Jag satte mig bland dem och de sjöng länge för mig. Sedan började vi jobba. Samlade vårt fina lokala team, tog in läget, distribuerade direkt och fortsatte i flera dagar. Jag gick runt i området, pratade med hövdingar, rektorer, småpratade och kramade om alla...



[Följ oss på facebook](#)

**[Din gåva når fram! Bg 543-2539 Swish 1230 24 44 26 www.afrogarden.com](#)**

# Afrogarden - Hjälp till självhjälp på gräsrotsnivå i Malawi inom trädgårdsodling, utbildningsstöd och social omsorg



Första morgonen gick jag en fem timmars morgonpromenad och besökte sex av camperna. En del väckte jag, en del hade precis vaknat och börjat städa och hos en del kom jag när dagen var i full gång. Många såg ledsna och vilsna ut. Diskuterade läget med personer som pratar engelska och helt otroligt hur starka och stolta vissa är att klara situationen och ta ansvar själva. Jag var både ledsen, imponerad och faktiskt lite hoppfull när jag kom tillbaka till Centret igen. Det kommer att ta lång tid att bygga upp allt igen, men folk är vana vid svårigheter, anpassar sig till situationen och kämpar på.

En uppskattning av mig är att i vårt område har:

- 1/3-del förlorat sina hus helt
- 1/3-del har fortfarande ett hus, men det går inte att bo i det
- 1/3-del har ett lite ok hus

I camperna sover folk på nätterna om de inte kan bo i sina hus. Vi har en liten camp på vårt Center med 7 familjer, 35 personer. Hövdingen dirigerar dit familjer som har särskilda behov.

Vi tillhandahåller sovplatser, mat och hygien.

Vi har besökt 8 camper som ligger i våra 17 byar och valt ut 5 av dem. Dessa har stort behov av hjälp och ligger relativt nära oss:

- Mwanasanga Primary School 202 familjer
- Mpasa CDSS 206 familjer
- 5 mindre kyrkor 145 familjer
- Catholic Church 425 familjer
- Upper Chamasowa 52 familjer

**Totalt: 1.030 familjer**



Jag har försökt kontakta andra organisationer, men det har tyvärr varit svårt. Jag har handlat varor i stan som vi inte kan få tag på i byarna, i alla fall inte till ett bra pris. Jag frågade en kompis, Magdalena, om hon ville följa med och ta deras bil, så vi kunde lasta mer varor. Det resulterade i att en kyrka i Blantyre, "Flood Church", bestämde sig att distribuera till oss, så under flera dagar kom bilar och dumpade varor på vårt Center och på de camper som vi rekommenderade. Fantastiskt!

Afrogarden har distribuerat "Nödpaket 2023":

- 272 familjer har fått ett helt paket som innehåller 10kg majs, 10 paket soyabitar, 2 liter matlagningsolja, salt, 10 tvålar, myggnät, filt och
- 400 familjer har fått delar av paketet

Flood Church har kompletterat våra distributioner till tre av camperna och till vårt Center:

- 1000kg majsmjöl, soyabitar, matlagningsolja, tomatsås, ägg, salt, röda bönor, dunkar med dricksvatten, dunkar med flytande tvål & diskmedel, kläder, filtar, lite täcken, hinkar, gummistövlar mm

Följ oss på facebook

**Din gåva når fram! Bg 543-2539 Swish 1230 24 44 26 [www.afrogarden.com](http://www.afrogarden.com)**



# Afrogarden - Hjälp till självhjälp på gräsrotsnivå i Malawi inom trädgårdsodling, utbildningsstöd och social omsorg

Hemma i stan kunde jag kommunicera med Sverige och diskuterade nästa steg med Inga-lill som startade Afrogarden. På grund av allt vatten som står och fukt i jorden går det fortfarande att odla en del



grödor som sötpotatis och Mphoza (linser). Inga-lill har skrivit dokument som vi tryckt upp i färg som kan användas för korta fokuserade utbildningar nu, till exempel "Key hole garden". Det är en rund upphöjd bädd med en kompostbehållare i mitten. Man vattnar i komposten, då söker sig rötterna dit och får vätska och näring. Denna metod har utvecklats av hjälporganisationer och visar sig fungera bra.

Härligt att vara tillbaka i byarna! Det regnar lite fortfarande, men solen har också börjat skina. En del människor kan flytta hem till sina hus och många fortsätter att jobba på sina åkrar. Vi distribuerar nödpaket där det behövs. Vi har också startat en grupp med våra ungdomar, som går till camperna, aktiverar barnen med fysiska aktiviteter läsecirklar. Vi distribuerar sötpotatis och Cathrine tar sig an projektet "Keyhole gardens".

Jag skulle ha åkt till Sverige mitt i cyklonen och jag flyttade fram min resa drygt en vecka. Nu kändes det ok att lämna. Vi har gjort mycket, byggt upp ett välfungerande system med ett underbart stabilt team. Har aldrig upplevt något liknande som Cyklon Freddy och den förödelse som vi hamnade i. Är så ledsen och gråter floder för alla drabbade människor i södra Malawi. Är samtidigt otroligt stolt för det Afrogarden lyckats göra som nödsinsats. Ingen var där... förutom lilla vi... Vi lyckades genomföra "små droppar" som fick människorna att överleva och ge dem hopp... Tusen TACK till DIG Afrogarden-vän som alltid finns där när vi behöver dig! Otroligt! Förhoppningsvis har the Malawian Government och de stora hjälporganisationerna kommit igång nu och kan hjälpa att återuppbygga på ett varaktigt och starkt sätt.



Om drygt en månad är tanken att jag ska vara på plats i Malawi igen och jag tar gärna sällskap med ytterligare volontärer om du har möjlighet och lust att följa med! Vi anpassar din resa efter dina önskemål och tillsammans med mig. Eva från Örebro var nere som volontär i sex veckor under början av året, åkte hem ungefär en månad före cyklonen Freddy. Läs hennes berättelse som bifogas detta brev och få en känsla av livet i byarna i Mpsa Phalombe Malawi.

Jag längtar starkt tillbaka till Malawi, men vet att det är bra att vara i Sverige ett tag och komma tillbaka med ny energi!

Onsdagen den 29 mars 2023

Kram från mitt köksbord i Trosa blickande ut över ett snöigt landskap

*Christina*

Följ oss på facebook

**Din gåva når fram! Bg 543-2539 Swish 1230 24 44 26 [www.afrogarden.com](http://www.afrogarden.com)**