

Afrogardens utskick oktober 2017 - Hälsning från Christina

Den svenska hösten är här med hög frisk luft, sköna dagar och kyliga kvällar, regn och sol i en oförutsägbar blandning. I Malawi är det tvärt om, årets hetaste och torraste period närmar sig med gassande sol på dagarna och kvävande varma nätter. Men det har inte varit lika eländigt i sommar som tidigare i Mpsa-området. Juni-juli-augusti är skördemånader, så även om skörden varit dålig eftersom det varit för lite regn finns det ändå mat just nu.



Afrogarden har bedrivit verksamhet i Mpsa-området under sammanlagt 7 år nu. När man cyklar runt i byarna ser man överallt spår av denna verksamhet. På en veranda sitter en sömmerska med symaskin bredvid sin lärare som är skraddare. Hon syr skoluniformer till barnen i programmet "Children back to School". Vid nästa hus, innanför staketet, frodas ett grönsaksland med morötter, tomater, lök och gröna blad. Morötter och rödbetor är nya grödor som inte fanns i området tidigare. Barnen älskar morötterna och mammorna uppskattar rödbetorna eftersom man kan använda både roten och bladen i matlagningen.



När vi cyklar över en bro möter vi några av Afrogardens hemsamariter i sina fina t-shirts. De är på väg till 80-åriga Endolege för att hjälpa henne med städning och hygien, sedan ska de cykla vidare till gamle Hernek som har svårt att gå. Han får hjälp att hämta vatten och tvätta kläder. Hemsamariterna är ensamstående mammor från Afrogardens "Sociala program", samtliga HIV-positiva och oerhört fattiga, men ändå glada, starka och energiska. De cyklar runt i byarna 4 dagar i veckan och gör hembesök hos gamla och sjuka och får en liten lön från Afrogarden som räcker för att försörja sina familjer. Ett underbart exempel på hur man genom att hjälpa den ene också hjälper den andre!

På hemväg passerar vi en av skolorna i området där vi precis har invigt en skolbyggnad med två klassrum som en engelsk volontär på eget initiativ har samlat in pengar till. Skolan, som har 1500 elever, hade tidigare bara 6 klassrum. Tack vare den här volontärinsatsen finns där nu 8 klassrum och ytterligare ett håller på att byggas.

Fyra volontärer har varit med Christina under sommaren och delat med sig av sina kunskaper och energier till människorna i området. En av volontärerna, *Marta Komiszke*, har byggt 15 köksträdgårdsstaket tillsammans med Afrogardens lokala team och undervisat barn i geografi på eftermiddagarna. En annan volontär, *Anneli Johansson*, har jobbat praktiskt inne i köksträdgårdarna med att konstruera "chanel beds", en vattenhållande odlingsmetod som Afrogarden utvecklat tillsammans med trädgårdsodlare i byarna. Hon undervisade också i hushållsbokföring till de grupper som håller på med inkomstgenererande aktiviteter, t.ex. sygruppen, stickningsgruppen och lerkruksgruppen. En tredje volontär, *Anneli Rudholm*, har arbetat tillsammans med hemsamariterna på förmiddagarna och undervisat om "Första hjälpen" till sociala programmet. Vår engelska volontär, *Averil Session*, har undervisat barnen i engelska så klart och lärt barnen många engelska sånger.



Afrogarden - Hjälp till självhjälp på gräsrotsnivå i Malawi inom trädgårdsodling, hygien och social omsorg

Sedan ett år tillbaka har Afrogarden haft kontakt med ett svensk-malawiskt projekt i Dowa, som ligger i centrala Malawi strax norr om huvudstaden Lilongwe. Det är ca 8 tim bilfärd från Mpsa där Afrogarden hittills haft verksamhet. Projektet heter GEPSM "Girls Education Program Sweden Malawi" och stödjer fattiga flickor med utbildning. De bygger ett internat i Dowa eftersom förhållandena för flickorna i deras hemmiljöer varit så eländiga att de inte kunnat gå i skolan. GEPSM välkomnar ett samarbete med Afrogarden och känner att det skulle vara utvecklande för flickorna i deras program att lära sig om köksträdgårdsodling och olika inkomstgenererande aktiviteter parallellt med skolarbetet. (www.swedenmalawi.com)



Christina har varit i Dowa flera gånger och hjälpt GEPSM att få igång verksamheten och några gånger har hon även tagit dit Afrogardens lokala medarbetare och svenska volontärer. Dessa besök har känts positiva och lett till att styrelsen för Afrogarden har bestämt att prova att starta verksamhet där. Det fina som vi har gjort och lärt oss i Mpsa vill vi gärna sprida vidare till andra områden och vi känner att det skulle vara intressant att arbeta i ett område där utbildningsnivån är högre, eftersom vår undervisning då kommer att ge snabbare resultat. Dowa ligger mitt i ett jordbrukslandskap men där odlas bara majs, bönor, jordnötter och tobak. Köksträdgårdar finns inte i byarna utan alla måste köpa sina grönsaker från lokala storodlare på marknader.

I oktober/november kommer Inga-lill ner några veckor för att inspirera och hjälpa till med att starta upp köksträdgårdar i detta område. Christina kommer att hjälpa GEPSM starta verksamheten på flickinternatet, men hon kommer naturligtvis också att fortsätta med liknande "gräsrotsarbete" som i Mpsa - att söka upp fattiga och behövande och erbjuda dem hjälp till självhjälp på olika sätt.



Under hösten kommer Afrogarden att fortsätta den löpande verksamheten i Mpsa men steg för steg lämna över ansvaret till de lokala grupperna. Hur Afrogardens insatser kommer att växa fram i Dowa får ni läsa mer om i nästa utskick. Tack att ni troget fortsätter att stödja och hjälpa oss!

Varma hälsningar från Christina

Hur dina gåvor kommer att används i Mpsa:

Drift av köksträdgårdar i Mpsa, 3000 kr/månad (300 köksträdgårdar)

Drift av hemsamaritprogrammet i Mpsa 2000 kr/månad (6 hemsamariter, 25 gamla personer)

Stöd till flickor i secondary school 2000 kr/termin (10 flickor i gymnasieåldern)

Material och undervisning till de inkomstgenererande grupperna, 5000 kr/termin (9 personer i sygruppen, 12 personer i stickgruppen, 12 personer i krukgruppen)

Hur dina gåvor kommer att används i Dowa:

Uppstart av social verksamhet i form av kartläggning, ca 2000 kr.

För att göra en bra uppstart av trädgårdar i Dowa behövs ca 10.000 kr.