

Intervju med Oscar Lindgren onsdagen den 10 juli 2015

Hur kom du på idén att åka ut som volontär?

Jag ville resa – ville uppleva kultur/samhälle på djupet och göra något som kändes viktigt! Jag bestämde mig då för att inte jobba denna sommar, jobbade så mycket förra sommaren, utan hitta någon intressant resa! Kollade olika möjligheter på nätet, bland annat Indien, men det var monsunperiod. Började sedan prata med en kompis Klara, för jag visste att hon varit i Malawi. (Klara Elzvik var volontär i Afrogarden, oktober-december 2014.) Klara var väldigt entusiastisk över projektet.

Nu när du är här - vad stämmer med det du tänkt dig i förväg?

Det är ganska likt det jag trott! Mycket lantligt och långt borta från allt! Dålig mobiltäckning och inget internet! Småskalighet, men ändå är jag överraskad över att verkligen ALLA är bönder. Det står till och med i Malawis konstitution att "En malawier är en bonde!"

Jag trodde ingenting skulle finnas och det gör det inte heller, men i städerna går det att få tag på det mesta, samtidigt anpassar jag mig ganska snabbt! Mitt boende är finare än jag tänkt mig och jag får god mat. Jag har inga problem med att inte ha elektricitet, men däremot rinnande vatten saknar jag mycket! Människorna här är enormt vänliga och det stämmer absolut att Malawi är "The warm heart of Africa!"

Vad är totalt annorlunda från det du tänkt dig?

Kulturell fattigdom! Jag hade väntat mig lite mer raffinerat, mer hantverk och att människorna skulle vara mer praktiskt lagda. De borde kunna göra så mycket mera än vad de gör och det är mycket det som Afrogarden jobbar med – Vad för resurser finns redan? Och undervisa i att använda dem!

Jag hade väntat mig mer spår från kolonialtiden. Det finns inget gammalt Malawi, alla är invandrare i sitt eget land...

Här är kallt, trodde inte det kunde bli så kallt i Afrika...

Det är mycket folk – överallt och hela tiden! Samtidigt känns allt mycket naturligt och trevligt! Det finns en stor barriär mellan oss och de lokala byborna, både språkligt och kulturellt. Det är mycket intressant att studera, lite tråkigt att det ska behöva vara så, men helt förståeligt! Extremt många barn är det såklart också överallt och ofta har jag en hel hög runtkring mig. De skriker "Whats your name? How old are you? Muzungo!" Alla hälsar och alla är glada!

Berätta om en vanlig dag. Vad du gör, vilka du möter, hur de har det...

Jag vaknar varje morgon klockan 04, gått till sängs vid 20-tiden. Sitter i sängen i två timmar – läser och lyssnar på radio. Många dagar blir det morgonpromenad med Christina – vi babblar och ser dagen vakna – det är magiskt! Till frukost äter jag sötpotatis med krossade jordnötter, kålsallad och ett friterat ägg. Går till mitt projekt vid 08-tiden. Cyklar i ett djupt damm – det är som jag föreställer mig att det är att gå på månen... Klockan 12.30 äter vi lunch, varje dag hemma hos olika familjer, sitter i solen och har det ganska bra! På eftermiddagen fortsätter jag i projektet. Sedan blir det kolsvart!

Jag cyklar omkring i byarna och följer upp olika utbildningsinsatser. Gör hembesök och uppmuntrar med till exempel filt och bananmatta att sova på. Jag bygger marsvinsburar tillsammans med byborna, tillverkar handdukshängare till barnen på barnhemmet, ger råd och tips om odling, träd, hygien, snickeri och överhuvudtaget saker som underlättar och utvecklar! Det är otroligt att se, att man kan vara så nöjd med livet fast att man har ABSOLUT INGENTING! Jag ser misär och det är mycket tragiskt!

Vad känner du att du vill hinna göra innan du åker härifrån?

- Det skulle verkligen vara roligt att bli nära vän med någon här, men det verkar tyvärr vara svårt...
- Besöka Malawisjön!

Om du skulle ge en vän i Sverige ett råd, vad skulle det vara?

Att komma hit! Man gör skillnad och det är en otrolig upplevelse!

Vad tror du att den här tiden som volontär kommer att betyda för dig?

Jag kommer att ha den med mig livet ut! En sak som jag kommer att vilja snacka om och berätta om! Allt är så ödmjukt!

Vad hoppas du att din tid här har betytt för någon som bor här?

Afrogarden gör jättestor skillnad – så jag gör skillnad! Innan jag åkte hit tyckte jag att det här med köksträdgårdar lät lite flummigt och undrade om det verkligen var till någon nytta och nu ser jag – det är superbra!

Den sociala omsorgen ute i byarna jobbar jag också med. Bland annat bygger jag ett hus till en mamma med sju barn som sov under öppen himmel och som inte hade något över huvud taget! Hennes liv förändrar jag definitivt! Jag blev starkt berörd när jag frågade om hon ville ha fönster på huset och jag förstod att hon som kvinna aldrig fått varit med och bestämma något i hela sitt liv!

Kommer du att längta tillbaka?

Ja, i viss mån, men det kommer att ta ett tag. Först kommer det att vara SKÖNT att vara hemma – att ha rinnande vatten! Jag kommer även att vilja åka tillbaka! Då kommer jag att förbereda mig ordentligt, så att jag kan göra något stort! Jag kommer åka tillbaka den dag då jag kommit på den idé som jag vill göra!

Om du skulle sammanfatta din volontärtid med 4-5 ord, vilka ord skulle du välja?

Välkomnande, värdeskapande, erfarenhetsgrundande och kul!

Mpasa, Phalombe, Malawi

Christina Beverin

Afrogarden

Juli 2015